

De zusters van Vorst-wandeling



Deze wandeling neemt je mee langs de eigendommen van de Abdij van Vorst en kapelletjes in Vollezele.

Toetreding als Benedictinessen van de Abdij van Vorst was uitsluitend voor dames van adel. Jonkvrouwen, baronessen, burggravinnen, gravinnen, markiezinnen, hertoginnen van over het huidige Europa traden toe tot de orde.

De Abdij van Vorst was niet zozeer een plaats voor vrome zielen, maar zoals de heer Gilbert het wou vooral een beschermd tehuis voor dochters die niet konden of wilden trouwen, of voor weduwen die onbeschermd achterbleven. De adellijke titel en de hoge 'dos' (een bedrag dat bij intrede moest worden betaald) maakte van de Abdij van Vorst iets exclusief.

De bezittingen van de abdij groeiden dan ook snel aan dankzij talrijke schenkingen. Tussen 1130 tot 1136 had de Abdij van Vorst in Vollezele drie hoeves, het **Hof te Reepingen(1)**, het **Hof ter Ham (4)** en het **Hof te Rensberg(2)**.

Tussen 1776-1777 werd in opdracht van mevrouw de Bousies, laatste abdis van de abdij van Vorst, de huidige Sint-Paulus kerk opgetrokken op de vesten van het oude kleinere kerkje.

Net naast de kerk werd een prachtig landhuis met tuin opgetrokken(3), waarin de Abdij enkele plaatsen ter beschikking van de pastoor van Vollezele stelde, de rest van deze statige woning met aanbouw en tuin was het buitenverblijf van de benedictinessen.

De middengang van deze lichtrijke woning is geflankeerd door twee prachtige imposante deuren. In het bovenlicht zie je zonnestrallen en bloemen die vertrekken vanuit een schelp. Hier kon je ten tijde van de benedictinessen een stempel krijgen als getuige van jouw pelgrimstocht. Pelgrims herkende

men aan de Jacobsschelp. Deze schelp was niet exclusief voor de bedevaarders die van Santiago de Compostella kwamen. Ook bedevaarders die naar de benedictijnenabdij op de Mont-Saint-Michel trokken, decoreerden hun tassen met deze schelp.

Destijds was het een werk van barmhartigheid om de dragers van deze schelp met het nodige respect te behandelen, te eten te geven en hen een slaapplek aan te bieden. Pelgrims trokken via Vollezele naar de Mont-Saint-Michel of tot aan Santiago de Compostella.

Tijdens de Franse Revolutie in 1795 werden alle bezittingen aangeslagen en verkocht als nationaal goed. Toen werden de hoeves en het buitenverblijf privébezit.

Een stille getuige is het wapenschild van de Abdij van Vorst dat prijkt op de kerktoren staat het wapenschild en op de schuur van het Hof te Reepingen.