

Haras de Vollezeele-wandeling

langs de historische stoeterijen in Vollezele



Deze route is grotendeels verhard.

+/- 4 km

Startpunt:

De **Sint-Pauluskerk** van Vollezele is gelegen aan de Bakkerstraat en het Oudstrijdersplein.

Parkeren kan aan de kerk van Vollezele, waarna je bij knooppunt 631 staat. Neem de richting van knooppunt 630.





Bewandel de fraaie Bakkerstraat die aan beide zijden wordt geflankeerd door bomen. Rechts zie je het **Hof ter Brugge**, een gesloten hoeve daterend uit het midden van de 18de eeuw waar de familie Van Lathem een melkvee en akkerbouwbedrijf runt.

knooppunt 630

Aan de **Onze-Lieve-Vrouwkapel** draai je links af, de Repingestraat in. Wandel langs de meidoornhaag en geniet van het zicht op twee stoeterijen Haras de Vollezeele (punt 1) en Abdijhoeve Hof te Reepingen (punt2)'

Sta even stil en bedenk hoe belangrijk een paard in 1880 was. In het begin van de automatisatie werd door de overheid gezocht naar een fors, sterk en betrouwbaar paard om de toenmalige machines te

trekken. **Brillant**, een trekpaard van Haras de Vollezeele, was net in Parijs kampioen geworden. Brillant was een vos trekpaard met witte manen. Hij stond voor fors, krachtig en elegant. Brillant werd door de overheid als de referentie of standaard uitgeroepen van alle Belgische trekpaarden. De kranten stonden vol over Brillant en Vollezeele, een pajots dorp, met als gevolg dat vele koopwillige kopers naar Vollezeele afzakten om er hun trekpaard te kopen.



Haras de Vollezeele is een stoeterij om u tegen te zeggen! De immens geplaveide koer is geflankeerd door vele statige stallingen, een atelier met broodoven, een knechtenwoning, een waegenhuys,...en vooraan het kasteel van de eigenaar. In de voortuin staat het standbeeld van Brillant.



Recht tegenover Haras de Vollezeele ligt 'de **abdijhoeve Hof te Reepingen**. Deze werd rond 1920 door een afstammeling van Haras de Vollezeele omgevormd tot een stoeterij om zijn trekpaarden aan te bieden op een imposante hoeve tegenover het ouderlijke Haras de Vollezeele.

Aan het einde van de Repingestraat, draaien we links af (richting de verkeerslichten).

Halverwege in de straat staat de **stoeterij D'Hauwer** (punt 3) van Telesphore D'Hauwer, (1858-1911) De stoeterij gaat na zijn dood naar zijn neef Richard Van Eeckhoudt (1875-1933), die de stoeterij in 1923 verkoopt aan de Nederlander Philippus van Dixhoorn, een grote hengstenhouder uit het Zeeuws-Vlaamse Axel. De stoeterij wordt door hen verdergezet tot in 1938.



De verkeerslichten

Aan de verkeerslichten gaan we links en lopen het brede voetpad af langs de Ninoofsesteenweg tot aan het Oudstrijdersplein. Halverwege zie je de hoger gelegen Stoeterij Haras de Vollezele.

Oudstrijdersplein

Je stapt door tot aan het Oudstrijdersplein waar ook een afbeelding van Brillant prijkt.

Breng een bezoek aan het kerkhof rond de kerk van Vollezele. Hier vind je snel de statige graven van de hengstenhouders.

Steenstraat

Vorbij de kerk neem je de tweede straat naar rechts en voorbij het woonzorgcentrum neem je de wandelweg die start naast het houten kruis tot deze uitmondt in de Repekouter.

Repekouter

Hier ga je naar links tot aan de zitbank, waar je even kan genieten van het zicht op Vollezele.



Wandel deze straat af tot de kruising met de Repingestraat. Hier vindt je 't Hof **Vogelzang** (punt 4) dat samen met de abdijhoeve Hof te Reepingen, uitgebaat werd door een afstammeling van Haras de Vollezele. Ook hier werden vele Belgische trekpaarden gekweekt en verkocht.

Wandel de Repingestraat af tot net na huisnummer 58 en neem links het wandelwegje tot aan knooppunt 627 waar je rechtdoor gaat. Hier loop je langs de weides van ' Hof te Brugge' om uiteindelijk aan de kerk van Vollezele (het eindpunt) uit te komen.